

Amager Bio Forever

Fjorten minutter tog det
på gåben fra Bremensgade og op til biffen
til fire-forestillingen eller måske 7.10
- langs åen ved Lergravsvej
forbi parken og skrås over Sløjfen
forbi Amager Bladet og Røde Kro
Slikfar og Tiøresbasaren
forbi 'Rubakken' med alle de dumme
omkring hjørnet af Strassen
forbi radioforretningen og kiosken
et sideblik til ruderne med Kommende Film
hen i køen foran lugen:
Øhh, fem på 3. midt for - og to programmer!
og så ind i foyeren og tænde en smøg
fra 5 Eiffel eller York

Selvfølgelig var der også Merry
og Aladdin
og nogen gange Atlantic
og 'Den Vide Verden' inde på Hovedbanen
- for ikke at tale om VoldSinéma i Cirkus Schumann
Saga og Scala på Vesterbrogade
Metropol og Nygade på Strøget
Nørreport - Roxy - Odeon - Platan
og Kolossen ude ved Runddelen
- først senere kom Kastrup Bio ind i vores liv
men aldrig Bergthora ovre på Bryggen

- om sommeren var det de gratis film
ude på Fortet hver tirsdag og torsdag:
Ungerne og Gøg & Gokke og De Tre Træmænd
og Chaplin
og Politikens Filmjournal med Kaptajn Carlsens skæve skib
- men Amager Bio var biffen
vores bif
hele året

Her slugte vi i 1950'erne
søndag efter søndag
Zorro, Tarzan og Hopalong Klatskid
Burt Langkaster, Gary Koper, John Væjn
- og ikke mindst forfilmene og reklamerne

Som perler på en snor åd vi de sidste mohikanere
og de første fremtids-gysere
- hér så vi Fuzzy redde Hoppy
Zorro befri Californien
og Tarzan frelse Jane endnu engang
mens vi råbte "Iiiiiismænd"
og Cheeta klappede i sine lodne hænder

Efter filmen
på vejen hjem
skulle vi ofte lige ind i kiosken
efter det nye Fantomet med Hero og Devil
eller Kong Kylie og Skipper Skræk
måske et Anders And
- det hørte med til oplevelsen

I 60'erne lod vi som om vi var voksne
så nu gik vi til Dobbelt-Midnattere
og blev høfligt fulgt på plads
af drengerøven med uniform og lommelygte
(fyren var underbetalt, men fik til gengæld sét
en allerhelvedes masse flere film
flere gange end os andre)
- som om vi ikke vidste nøjagtig pr. skridt
hvor 10. og 18. række var!

Og bagefter hjem
bagom ad Kirkegårdsvej og ind bagom hos bageren
- selv da jeg som rigtig voksen
32-årig
boede et års tid på Middelgrundsvej 19
(en menneskealder før de fik altaner)
føjte jeg nogen gange min barndoms
nakkehår stritte
når jeg i mørket skyndte mig
gennem åbningen fra Strickersvej

Palle alene i Verden
Robin Hood,
Easy Rider, MASH, Django, Disneys naturfilm
og den første James Bond-film

- *Hvad-øhh, hvad skal vi se i morgen?*
- *De spiller sgu King Kong, du! Igen!*

Som der kun er én rigtig King Kong
var der kun én Amager Bio
den gang

Amager!

© Jørgen Grandt, Århus

Teksten er skrevet 1990 og blev første gang trykt i Nyrnberggårdens
beboerblad Græsvænget, Kbh. S