

(...) Men lad os starte ved Holmbladsgade. Det er sandt, at jeg voksede op i nr. 12, 4.th. Selve ejendommen blev opført i 1898. Altså nr. 12.

Holmbladsgade 14, Hannovergade 2, 4 og 6 blev opført i 1901. Det hele var (er) en ejendom med fælles gård.

1923 blev manzardetagen, 4. sal, bygget til. Samtidig blev der bygget køkkentrappe mod gården.

En halv etage neden for lejlighederne blev der bygget moderne maskinlokummer, altså WC med efterfyldningscisterner. Det var noget helt nyt dengang. Ikke til deling, som mange andre steder. Hver husstand havde sit eget. (Kommentar: Det var for øvrigt praktisk at slippe for den hørm inde i lejligheden! Om vinteren, når det var særligt koldt, måtte vi anbringe en petroleumslampe på pruthuset for at undgå tilfrysning af rør og cisterner.) Og det forkortede besøgstiden, så den næste kunne komme til i en fart.

Hannovergade 2 og 6 havde (har) toiletter inde i lejlighederne. Små skabe, hvor man dårligt kan lukke døren! Altså når man sidder på prutskålen.

De gammeldags lokummer i gården blev sløjftet, og der blev bygget cykelskure i stedet. Der blev indlagt elektricitet i ejendommen.

Bazargangen, hvor Jaguaren ligger i dag, blev ligeledes opført 1923. Det var meningen at Aladdin biografen skulle have været her. I forbindelse med en nu nedrevet ejendom på den bagvedliggende fabriksgrund. Men så blev ejendommen på Amagerbrogade 29/31 opført og biografen flyttede som bekendt ind her i stedet. Og så kom der forretninger i bazargangen.

Kilde til ovenstående: Bernhard Nielsen, Holmbladsgade 12, 3.tv. Død 1966. Gift med Hulda i 1898, hvor de flyttede ind i den helt nye ejendom. De fik da deres guldbryllup i '48, inden han mistede hende få år efter. Det kan jeg nu ikke lige huske, (jeg er født i '47) men man talte da stadig om den enorme gårdfest, da jeg var barn! Det var jo kort efter krigsårene, hvor alle beboerne var blevet rystet sammen. Og Hulda husker jeg tydeligt.

Ejendommen ved siden af, dvs. nr 10 plus Nordlandsgade 9, 9A, 11 og 13 samt en enkelt opgang i Blekingegade, nu Amagerbro Torv, blev opført noget senere. Her er jeg ikke sikker på årstallet, men 1920/23 er vist ikke helt ved siden af! Sammen med resten af Schmuls ejendomme i området op mod Amagerbrogade, på begge sider af Holmbladsgade.

Forretningerne i halvtredserne herunder har jeg oplistet efter hukommelsen, og den er jo ikke så flosset endnu:

Naboejendommen:

Nr. 10, hjørnet af Nordlandsgade: Magasin Nordland. Herrebeklædning. Fiskehandler Hansen, som omkring 1960 flyttede sin forretning over i nr. 15, ved siden af Oles Tobaksforretning. Herefter åbnede Magasin Nordland skoforretning i det ledige lokale.

Frøken Marie Madsen, viktualieforretning. Altid mange mennesker. Gode varer. Dengang hentede man jo frisk mad hver dag. Uden sulfitter, nitrater og andet giftigt lort.

"Vores" ejendom:

Nr. 12. Boghandler Niels Hareskov. Forretningen overtaget omkring 1967 af Finn Johannessen.

Så kommer opgangen til nr. 12

Bazargangen:

Skrædder Winson, som havde forretning til gaden og skrædderi længere inde i gangen.

Skomager Jensen

Skrædderi

Damefrisør

For enden af gangen var der gennemgang til gården. Og den dør peb altid ad helvede til i hængslerne så vi kunne høre, når de forretningsdrivende skulle på lokum. Så kunne vi nå at fyre en stinkbombe af derinde. (Indkøbt hos Herold. Hvor ellers??)

Og på "nr 14-siden"

ABC Amager Bud Central

Slagter Trønnings pølsemageri, indgang fra gården

Rita kjoleforretning: Modetøj til voksne damer. Mod gaden.

Opgang til nr 14

Slagter Trønnings detailudsalg. Han havde desuden en omfattende en groshandel

Urmager Wendt

Grønthandler Mortensen. "Morten", som var vicevært i ejendommen gennem mere end 30 år.

Alle forretningerne, undtagen "Morten", som boede i nr. 2 og slagteren, som havde eget toilet, deltes om to toiletter i bunden af køkkentrappen til nr. 12.

Boghandler Hareskov havde vinduer mod gården, hvor "de store" elskede at spille fodbold. En gang i mellem smuttede bolden jo igennem en af disse ruder. Det skete osse, da jeg var 4-5 år. Krashklir. Og hvad gjorde de store? Stak mig bolden og forsvandt over plankeværket i en helvedes fart. Og da boghandleren sprudlende af raseri kom farende ud, hvem stod så der med en bold? Sikken røvfuld, jeg fik. Og jeg havde aldrig set den bold før!

Inden for få år lukkede de små forretninger. Den sidste var damefrisøren, og så overtog Jaguaren hele gangen Jeg er ikke sikkker på årstallet for Jaguarens opståen, men den startede i den gamle skrædderforretning og blev senere udvidet. 1973/74 er vist ikke helt i skoven.

Se vedhæftede foto, som jeg har "stjålet". Dog med kildeangivelse og kommentarer. Du kan roligt åbne filen! (...)