

E-mail fra Torben Back Sørensen / oktober 2014

Rent tilfældigt kom jeg i dag til at snakke med en bekendt som skulle til ”gamle eleveres fest” på Grundtvigs skolen i København, og snakken kom ind på gamle klassebilleder, som jeg så ikke havde et eneste af. Nu prøvede jeg så for sjov skyld at kigge på den skole hvor jeg gik – Gerbrandskolen på Amager, og minsandten om ikke der dukkede et billede op fra 1965 og hvor jeg er på. Det var godt nok morsomt at se ens klassekammerater som jeg så ikke har set siden da – næsten 50 år siden. Jeg kan kende hver og en, men dog er der et par navne som jeg er i tvivl om. Farvebilledet (Annes klassebillede, og mon det skulle være Anne Jordans) på det er der et par som jeg kan sætte navne på med sikkerhed, hvis det skulle have interesse. Om ikke andet kan jeg jo kende mig selv, og jeg står ikke på med navn. Bageste række er fra venstre: Frank Rossing, Henrik Lorenzen, Torben Møller, NN, Torben Back Sørensen (mig selv), ”Boller” ?? , Bent Hansen, NN, Finn Larsen.

I den tekst der følger med billedet fremgår det, at NN (4 fra venstre skulle være Leif ”Boller” Roden. Umiddelbart kan jeg ikke genkende ham. Dengang hed han for øvrigt Nielsen til efternavn men øgenavnet ”Boller” husker jeg ikke *han* havde. Derimod mener jeg, at nummer 6 fra venstre hed ”Boller” og så vidt jeg husker Flemming, men ikke sikker.

Pigernes navne er også dem jeg husker og som værende korrekte. Der nævnes også en Flemming Nielsen, som dog ikke er med på billedet. Han blev kaldt ”Knogle” – nok fordi han var ret tynd. Stig Sørensen er nok ham der er forvekslet med mit navn – der var ikke andre der hed Sørensen end mig.

Nu forholdt det sig således, at jeg startede i 1. klasse i 1956 og umiddelbart derefter flyttede vi til Italien hvor jeg gik i skole i 3 år. Sidenhen kom jeg tilbage til Gerbrandskolen men kun for en kort bemærkning idet vi umiddelbart derefter flyttede til Schweiz hvor jeg gik i skole i 3 år. Herefter kom jeg hjem igen og afsluttede Realeksamen på Gerbrandskolen og hvorfra dette klassebillede stammer. Enten må det være 2. eller 3. real 1965.

Det er en imponerende hjemmeside du har og jeg har være rundt og kigget her og der. Vi boede i sin tid på hjørnet af Kinavej og Backersvej 123. Der var en tobaksforretning (som min mor passede). Sidenhen boede vi nogle år på Siamvej 6 og mine bedsteforældre boede i nr. 8. I 1972 boede vi en kort til i Markmandsgade inden vi flyttede til Køge i 1973.

Det har været rigtig morsomt at se i alle disse fotos fra før. Nu ved jeg ikke hvorledes det foregår – om du sender mine oplysninger om klassebilledet videre, men uanset hvad var det morsomt igen at gense sine klassekammerater, og jeg håber mine oplysninger om navne kan bruges.

9. oktober 2014